

JUDO VERENIGING **“SV NEDERLEK”**

Oktober 2007

VAN HET BESTUUR

Interessante informatie:

- Van het bestuur
- Senioren Judo
- Belangrijke telefoonnr.
- Verslag seizoensafsluiting
- Onderhoud Webpagina
- Judoband Doorgeven
- Te koop
- Sponsors
- Bedankje Ton
- Matten leggen
- Jaaragenda

Hallo Judovrienden,

Allemaal genoten van de vakantie? Wij, het bestuur, in ieder geval wel. Wij zijn weer met frisse zin begonnen aan het nieuwe seizoen. In het nieuwe seizoen kunnen jullie weer rekenen op een enthousiast bestuur en leraren. Achter deze nieuwsbrief vinden jullie de nieuwe jaaragenda, ons verzoek aan jullie bewaar deze goed, zodat jullie weten wanneer de diverse activiteiten w.o. onze eigen wedstrijden, slip- en bandexamens plaatsvinden. Opvallend aan de nieuwe jaaragenda is dat er het komend jaar naar de seizoensafsluiting geen judo meer is, dit in afwijking tot voorgaande jaren. Nieuw in de nieuwsbrief is het onderdeel “geef de judoband door” hierin stelt iedere keer een judoka zich voor en geeft de band door aan een volgende judoka.

Wij wensen jullie het komend seizoen veel judoplezier.

Namens het bestuur,
Lieneke Speksnijder

SENIOREN JUDO

Hallo judoka's , Ouders, Verzorgers en andere vrienden,

In deze nieuwsbrief willen wij de aandacht vragen aan alle ouderen die een kind, kleinkind of wat dan ook op de judo vereniging heeft zitten en deze sport als zeer positief ervaart.

Nou is onze vraag aan U om eens een kijkje te komen nemen bij ons op de mat en zo te proeven of judo ook niet iets is voor U . Wij denken dan aan een uur om de senioren te trainen want ook in deze maatschappij is het wel fijn als ook U zich kan verdedigen. U bent natuurlijk van harte welkom om een proefles te komen nemen om zo te ervaren of het wat voor U is.

Voor vragen kunt U terecht in de zaal tijdens een van onze lessen, of telefonisch bij Lieneke Speksnijder of Marjan den Boer.

TELEFOONNRS.

Secretaris : Lieneke Speksnijder 0180 681284

Wedstrijdsecretariaat : Marjan den Boer 0180 662852

Webpagina : www.sv-nederlek.nl



Redactie: Marjan den Boer



VERSLAG SEIZOENSAFSLUITING

Zaterdag 7 juli was het alweer zover.....

Weer een hartstikke leuk judojaar voorbij en dan organiseren wij natuurlijk onze stoere seizoensafsluitings-survival.....

Al vroeg waren een aantal bestuursleden, vaders en moeders langs het fietspad tussen de Breeka en de hooiberg in de Loet in de weer om een parcours uit te zetten, rubberboten op te blazen, judopakken in een hoogspanningsmast op te hangen, een touwbrug maken, partytenten op te bouwen, pannenkoekenbeslag maken.. Enz.

Daarvoor hadden Marjan en Lieneke natuurlijk al veel werk verzet met inschrijvingen regelen, vergunningen aanvragen en inkopen doen....

Wij hadden er dit jaar voor gekozen om eens een andere route te doen dan de afgelopen jaren en overal langs het fietspad hadden wij daarom een aantal spellen uitgezet maar om daarbij te komen moesten jullie natuurlijk wel wat moeite doen....

Ondanks de vele handen 's ochtends lukte het ons maar net om op tijd klaar te zijn.

Leuk om te zien dat alle judoka's met hun ouders al klaar stonden bij restaurant de Breeka...

Spannend....wat gaan we doen...met wie zit ik in een ploeg

En wat nog veel leuker was...het was prachtig weer !!!!

Nadat de ploegen waren ingedeeld werd de eerste ploeg op pad gestuurd...

In een rubberboot naar de brug en daar klimmen en klauteren en dan op weg naar het judopak hangen....Om daar te komen moest je dan wel eerst een gladde balk over..en ook de begeleidende vaders en moeders konden natuurlijk niet op het fietspad blijven staan, ook die moesten klimmen en klauteren.

Voorzover ik weet is iedereen hier droog naar de overkant gekomen....Daarna via het voetbalspel op weg naar het touwparcours met als klapper de grote touwbrug.

Hier kwamen alle judoka's weer bij elkaar zodat we naar elkaar konden kijken bij het oversteken van het water. Ook een aantal ouders gingen de uitdaging aan om via dit touw naar de overkant te komen.

Hierdoor rekte het touw wel enigszins op en kregen er toch wel judoka's natte voeten of.....een heel nat pak...

Na een hapje en een drankje weer verder op pad...weer een oversteek met een boot en daarna een lange wandeling naar het vliegende tapijt en de blinddoekrace.

Dan het laatste stuk - en dat was denk ik wel de leukste om te zien - via het touwnet door de laatste moddersloot. Wij moesten vaak twee keer kijken om te zien wie er hier uit de sloot tevoorschijn kwam....Wat een modder en wat een stank...maar sommige judoka's waren zo stoer dat zij met een bommetje dier sloot ingingen...en wel 10 keer !!!

Nadat we een beetje afgespoeld waren bij het laatste waterspel was de finish in zicht en daar hadden een aantal hele lieve moeders een heeeeeeeeeeeeeeele grote stapel pannenkoeken klaarstaan....

Bij het ophalen van de kinderen hadden aantal ouders nog wel een probleem....Hoe neem je een stinkend, vies, modderig en nat kind mee op de achterbank van je net gewassen auto ?? Tja,...dat is niet ons probleem.....

Wij bedanken alle ouders die ons deze dag geholpen hebben met opbouwen, afbreken, pannenkoeken bakken, kinderen begeleiden, opruimen en natuurlijk voor alle plezier wat we deze dag hebben gehad... Als jullie het leuk vinden doen we dit volgend jaar natuurlijk weer...misschien weer een andere locatie, met nog meer uitdagingen en natuurlijk nog meer modder..

Albert

ONDERHOUD WEBPAGINA

Hallo Allemaal,

Welke ouder of lid van onze vereniging is bereid om voor ons de webpagina up to date te houden.

Daar wij als bestuursleden daar heel weinig tijd voor hebben zouden wij het fijn vinden als iemand van jullie deze taken op zich neemt.

Deze taak houd o.a. in het plaatsen van foto's, uitslagen van eventuele wedstrijden.en verder allerlei andere informatie die van het bestuur afkomstig is.

Help ons met een paar uur per maand uit de brand.

Onze webpagina is: www.sv-nederlek.nl

Het bestuur.



IK GEEF DE JUDO BAND DOOR

Naam : Jeroen den Boer
Leeftijd : 16 jaar
School : Gemini college Ridderkerk, examenklas 5 HAVO
Lid vanaf : Oktober 1998
Kleur band : Bruin
Hobby's : Mijn scooter waar ik mee naar school ga in Ridderkerk, maar ook het verbouwen dat hij er nog mooier uitgaat zien dan dat ik hem nu al vind. Natuurlijk vind ik de computer ook leuk. En natuurlijk vind ik judo ook tot mijn hobby's behoren. Als ik soms boos ben of niet lekker in mijn vel zit dan kan een lekker potje judo mij weer aardig helpen en dan zie ik het weer zonnig in. Ook ben ik samen met Balten aan het trainen voor onze zwarte band. Daar hopen we in het nieuwe jaar examen voor te doen bij de bond.

Ik geef de band door : Aan Balten van Eesteren.

TE KOOP

Te koop aangeboden
Een judopak maat 150
Een paar keer gedragen
Prijs: € 15,00

Voor vragen kunt U bellen met Marjan den Boer - 0180 662852



SPONSORS

Ook wij als vereniging kunnen niet zonder sponsors. Wij zijn dan ook zeer blij met hun medewerking want zonder hun inbreng zouden wij de contributie gelden drastisch moeten verhogen en kunnen wij ook geen leuke dingen organiseren zoals toernooien waar altijd leuke prijzen aan verbonden zijn. Dus hierbij willen wij diegene die dit voor ons als vereniging waar maken hartelijk bedanken.

KWON 
TOUCH THE SPIRIT
www.kwon.net

Ruit
mannenmode



PROFIL *Hoogenboezem*
DE FIETSSPECIALIST

WILLEMSE
verhuis- & montagediensten



BEDANKJE TON

Lieve mensen,

Had ik toch weer even mazzel, na de vakantie kreeg ik van een aantal leerlingen weer kevers (insecten) die ze voor mijn verzameling hadden weten te vangen (tijdens hun vakantie.)

Het leverde ook nu weernieuwe soorten op .

Ben er heel erg blij mee en wil heel graag iedereen hiervoor bedanken die bereid was naar kevers uit te kijken, of dat nu wel of niets opleverde.

Op deze wijze heb ik al veel soorten verworven die ik zelf nooit heb weten te vangen of uit gebieden waar ik zelf nooit geweest ben en waarschijnlijk nooit zal komen.

Hartstikke bedankt voor alle moeite !

Ton.

MATTEN LEGGEN

Beste Ouders, Verzorgers.

Voor U misschien een vervelende oproep maar kom op woensdag middag alstublieft om ± **half drie** Lieneke en Marjan even helpen met matten leggen. Ook wij zijn wel eens verhinderd en dan moet één van ons het alleen doen. Wilt u niet iedere week helpen geef U dan massaal op dan maken wij een lijstje wanneer U aan de beurt bent om ons even te helpen. Want ook al helpen er sommige vaste ouders en onze kinderen dan toch kunnen wij niet zonder U . Want ook zij kunnen wel eens niet.

HELP ONS, LAAT ONS NIET ZITTEN !!!!!!!!!!!!!!!!